

Op zondag 15 januari hebben we een hele gezellige wandeling gehad.
Na een lekker bakje koffie bij het Knooppunt zijn we met auto's richting Castelle
vertrokken.



Lekker in het zonnetje



ook de hondjes mochten mee



klaar voor de foto



wat een goede opkomst



even lachen.....



iedereen heeft 't naar z'n zin



zo ook Ad en z'n hondje





genieten van de mooie omgeving



uitkijken over het water



bij Bootjesven





tijd om even bij te kletsen



in het zonnetje



hoe zit het nu precies?



op naar de koffie





lekker kopje soep



in De Klapekster



met dank aan Ellen





saamhorigheidsgevoel



De steen der wijzen..



wat een leuke dag!
Ellen en Adri, bedankt !!